

Om Politik och samhälle

Demokrati innebär att många medborgare tvingas följa lagar stiftade av människor, vars åsikter de inte delar.

(Naturlagen om 51/49-procents majoritetsförtryck.)

Det sägs att kunskap är makt, men det gäller inte regeringen.

Alla människor är olika, men vissa kallar detta för segregation!

Den som är stor och stark ska vara snäll. Men den som är intelligent måste spela dum, för att passa in i ett jämlikt samhälle.

Det är tanken som räknas, sägs det. Kan detta uppväga en utebliven handling?

”Tänka fritt är stort. Men tänka rätt är större”! Var det Hitler eller Stalin som sa så? Nej, det står ovanför ingången till aulan hos ett svenskt universitet!

Läkare utan gränser är en vackert tänkt organisation. Så synd att rättsväsendet inte har en motsvarighet. Den kunde heta jurister utan gränser.

Numera säger sig även socialisterna var för ökad kunskap i skolan. Men det strider mot deras bättre vetande!

Den svenska modellens nakenhet döljs inte av dyrköpta politiskt kläder!

Dåliga nyheter färdas ofta långsamt, men slår alltid ner som blixten hos mottagaren.

Vänlighetens vrede dominerar i alla konsensusamhällen!

Aldrig förr i historien har så många myndigheter gjort så mycket, som haft så liten nytta för så många medborgare!

(Anspelning på ett känt citat.)

Den politiska korrektheten (PK) har allvarliga konsekvenser: Det har blivit mycket svårare att säga något, utan att säga något!

(PK-paradoxen.)

Svenska politiker har alltid sett svängdörren som en karriärfrämjare.

(Språngbrädesprincipen)

En människas handlingar betyder mycket. Men uteblivna handlingar kan betyda mer!

Värdigheten i dagens samhälle är värdelös.

Bara tillsammans med rätt urval andra människor kan ensam bli stark!

(Ensamhetsparadoxen)

Det är fel att leva på andras arbete, säger vänstern om företagen. Det är fel att leva gott på andras arbete, säger företagen om välfärdslandets skatter.

Ett folk som ser Hänsyn som en avvikelse, Omtanke som onödigt, och Generositet som ett sjukdomstecken, det folket närmar sig Domedagen med ett leende!

Det finns en yrkesgrupp som tolkar Bibeln värre än fan själv: Det är prästdjävlar!

Första maj är en röd dag. Då kan organisationen Mens-våld mot kvinnor lanseras!

En tvättäkta politiker bleknar alltid i takt med åren som folkvald.  
(Renlärighetsparadoxen.)

Visualiserad politik betyder att den som inte syns hörs inte.

Många politiker är hyggliga skådespelare, men få är lysande aktörer.

Små barn gillar sandlådan, politikerna slänger grus i varandras ögon, och journalisterna älskar att skriva om det.

Vindkraftverkens visuella förorening av landskapsbilden får motståndarna att hoppas på en nyinspelning av filmen Borta med vinden.

### Om Livet och Konsten

Livet är en alltför komplicerad konstruktion för att vardagens människor ska kunna hantera det.  
(Teknikklokhet.)

Livet är en färskvara: Det har ett bäst-före datum.

Livet är ett slöseri - med tiden.

Debatten om ordet hen är löjlig: Det är bara ett försök att göra en hen av en fjäder!

Långsiktiga människor är de som lider mest - på kort sikt!

All näringsrik litteratur är inte tjock och fet. Den kan vara svår att smälta ändå.

Att övervinna svårigheter kan till och med ge masken en ryggrad!

Det finns ingen sanning förrän någon formulerat den.

Lek aldrig med sanningen! Till slut leker sanningen med dig.

Poetisk klokskap 1: Om avundsjuka människor: Istället för att stötta / och hjälpa till / är stjälpas deras önskan / och allt de vill!

Poetisk klokskap 2: Om svekfulla människor: Att fly från egna fel / och skylla på andra / är ett självljugande / som alla bör klandra!

Världen har blivit så sexualiserad att det blivit omöjligt att kalla en kvinna för mansslukerska, utan att bli missförstådd!

**Om du inte är vänstervriden i den svenska litteraturvärlden mobbas du ut - till höger!  
(Konsensuskonsekvensen)**

**Välfärdsstaten förföljer oss från vaggan till graven. Därför måste vi betala en  
begravningsavgift via skattsedel, för att få dö i frid.**

**Varje gång jag kommer hem ensam och ska lägga mig, tycker jag samhället är  
förskräckligt, som inte kvoterat in en kvinna i sängen bredvid mig!**

**Varför, är svaret på allt!**

**Världen har digitaliserats så till den milda grad, att mänskligheten numera består av  
nollor och ettor: Nollorna rullar fram på högkant och gör karriär, medan ettorna  
tvingas ligga platt mot marken.**

**Många kvinnor vill att männen ska älska deras utseende som något unikt, uppskatta  
deras nyckfullhet som charmig, och beundra deras dumtänk som tecken på  
överlägsen intelligens!**

**Vet du varför jag ljuger ibland? Jo, jag är för bra för att vara sann!**

**Överskatta mig aldrig. Även detta klarar jag av bäst själv!**

**Folk tycker att någon borde göra något. Därför gör ingen ett dugg, och andra gör lika  
dant!  
(Förlamningsparadoxen.)**

**Livet är ingen bitter upplevelse, det smakar bara beskt.**

**I medelmåttans Sverige är den överväldigande majoriteten medellös.**

**Apropå datalagring: Luftfakturor, är det en molntjänst?**

**Den globala uppvärmningens fördel är att Sverige äntligen kan bli en äkta  
bananrepublik!**

**Ingen vet vad heder betyder idag. Har det med hedersmord att göra?**

**Den värsta sortens fisförnäma människor är de som saknar luktsinne!**

**Den som har mest skulder när han dör har vunnit. Livet är ju bara till låns!**

**Problemet med ensamheten är en fråga att ta avstånd ifrån.**

**Ett rikt sjäsliv är inte detsamma som en välfylld plånbok!**